

2^ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου - ΕΑΕΠ

Πρεσβευτής Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2016



Safer
Internet
Day 2016

Τρίτη
9 Φεβρουαρίου

Ανάλαβε δράση για ένα
καλύτερο Διαδίκτυο!

www.saferinternetday.gr



s@ferinternet.gr

Ποιητική Συλλογή μαθητών της Ε' και ΣΤ' τάξης, για την καταπολέμηση της Ρητορικής Μίσους (on-line hate speech) και του Διαδικτυακού Εκφοβισμού (Cyberbullying)

Απρίλιος
2016

Αντί Προλόγου

Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς,

Στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων, το σχολείο μας συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Πρεσβευτής Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2016-SID2016 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet.gr). Μαθητές των τάξεων Ε' και ΣΤ' έγραψαν ποιήματα (11 συνολικά) σχετικά με την καταπολέπηση της ρητορικής βίβου (on line hate speech) και του Διαδικτυακού Εκφοβισμού (Cyberbullying). Έτσι, δημιουργήθηκε η παρούσα ποιητική συλλογή, η οποία διανεμήθηκε σε όλους τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης. Δύο από τα ποιήματα της συλλογής εστάλησαν και υπερειελήφθησαν στην πανελλήνια ποιητική συλλογή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (η οποία σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα saferinternet.gr). Η ποιητική συλλογή του σχολείου μας είναι διαθέσιμη και σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα:
<http://2dim-litoch.pie.sch.gr>

Θερμά συχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στη δράση!

Ο υπεύθυνος της δράσης,

Μακροβασίλης Αθανάσιος - εκπαιδευτικός πληροφορικής



Τέλος στο διαδικτυακό Bullying

Τα παιδιά που τα απειλούν,
δύσκολη ζωή περνούν.
Κάθε μέρα βωμολοχίες τους στέλνουν,
αλλά αυτοί τις αποφεύγουν.
Λύση δε μπορούν να βρουν,
για να τους ξεφορτωθούν.
Δώστε τέλος σε αυτό,
το bullying το διαδικτυακό!

Στίχοι: Κατσαμάκα Ευγενία, Στογιάννου Έλενα, Πυρινού Παρασκευή, Τμήμα: Ε1

'Όχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό

'Όχι στο cyberbullying! 'Όχι στη βία!
Διώξτε για πάντα την κακία.
Ας γίνουμε όλοι ευτυχισμένοι,
μαζί πάντα ενωμένοι.
Στο διαδίκτυο όταν μπεις,
μηνύματα «κακά» αν δεις,
μη δώσεις σημασία,
γιατί, όλα αυτά είναι μια ανοησία!

Στίχοι: Τραπάτσα Ειρήνη, Παπαγεωργίου Χρυσούλα, Φούφι Ειρήνη, Σαμαρά Βασιλική, Παχνή Αφροδίτη, Τμήμα: ΣΤ1

'Όχι στο cyberbullying

Τη λέξη cyberbullying στα ελληνικά,
δεν τη γνωρίζω πολύ καλά.
Τη λέξη βία αν συναντήσεις,
πολλές στενάχωρες σκέψεις θα ζήσεις.
Ελάτε να φωνάξουμε όλοι μαζί,
όχι cyberbullying! όχι βία!
θέλουμε μια όμορφη ιστορία!

Στίχοι: Τραπάτσα Ειρήνη, Παπαγεωργίου Χρυσούλα, Φούφι Ειρήνη, Σαμαρά Βασιλική, Παχνή Αφροδίτη, Τμήμα: ΣΤ1

Λύση στο διαδικτυακό εκφοβισμό

Διαδικτυακά μηνύματα μας στέλνουν,
και με αυτά μας κοροϊδεύουν.
'Όμως υπάρχει ιατρικό,
που διώχνει τον εκφοβισμό.
Η αστυνομία η διαδικτυακή,
τούτο τον εφιάλτη τον διώχνει στη στιγμή.

Στίχοι: Καρακικές Παναγιώτης, Αρβανιτίδης 'Αγγελος, Τμήμα: ΣΤ1

Γραμμή Υποστήριξης (Επιλέχθηκε και στάλθηκε στη συλλογή του Saferinternet.gr)

Συνομιλούμε τακτικά,
με μηνύματα ηλεκτρονικά.

Μη φοβάσαι να μιλήσεις,
όταν σε ενοχλούν.

Μην κλείνεις στον εαυτό σου,
υπάρχει λύση.

Απευθύνσου σε κάποιον που εμπιστεύεσαι,
Υπάρχει ζωή και πέρα από τον υπολογιστή.

Στίχοι: Κάβρας Γιώργιος, Τμήμα: Ε2

**Όχι στη βία, στην κοροϊδία,
βάλτε τελεία στην αλητεία**

Εμπρός παιδιά όλοι μπορούμε,
χωρίς φοβίες, στους γονείς μας να το πούμε.

Ναι. Να φωνάξουμε, να μη σωπάσουμε,
την κοροϊδία, τη βία του λόγου, να ξεσκεπάσουμε.

Όλοι μπορούμε με δύναμη ψυχής ν' αντισταθούμε,
στης μοναξιάς τα δίχτυα μη πιαστούμε.

Όλοι μαζί. Όχι στη βία, στην κοροϊδία.

Βάλτε τελεία στη διαδικτυακή ετούτη αλητεία.

Στίχοι: Μπατσαράς Γεώργιος, Τμήμα: Ε1

Διώξε το φόβο

Μη φοβάσαι, μην κρύβεσαι,
πίσω από μια οθόνη.
Βγες απ' το καβούκι σου,
και μίλα γι' αυτό που σε ενοχλεί.
Μη διστάσεις στιγμή,
σε περιμένουν φίλοι αληθινοί
και όλα είναι ωραία,
με ή χωρίς το «κουτί».

Στίχοι: Κάβρας Γιώργιος, Τμήμα: Ε2

Βαδίζοντας επικίνδυνα στο διαδίκτυο

Μηνύματα πολλά,
θετικά και αρνητικά.
Σου 'ρχονται καθημερινά,
δεν έχεις χώρο γι' αυτά.
Facebook, Instagram και άλλα πολλά,
είναι πολύ επικίνδυνα.
Μην απαντάς σε αγνώστους και κακούς,
θα σου κάνουν κακό όπου σε βρουν.
Στίχοι: Χαραλαμπάκου Όλγα Τμήμα: ΣΤ2

Οι επιτήδριοι παραμονεύουν παντού (Επιλέχθηκε και στάλθηκε στη συλλογή του Saferinternet.gr)

Αν κάποιος σε ενοχλεί,
μπλόκαρέ τον στη στιγμή!
Το Internet έχει και καλά και κακά,
γι' αυτό χρησιμοποίησέ το σωστά!!!
Μίλησε στους γονείς σου,
εσένα αγαπάνε.
Μίλησέ τους ανοιχτά,
κάνε το πια τακτικά.
Στίχοι: Χαραλαμπάκου Όλγα Τμήμα: ΣΤ2

Μην απαντάς όταν σε βρίζουν

Αν κάποιος σε κοροϊδεύει,
ότι εσύ δεν φταις να ξέρεις.
Αν τον βλέπεις να σε βρίζει,
μακριά πρέπει να φύγεις.
Σε έναν μεγάλο να το πεις,
και τη λύση θα τη βρεις.

Στίχοι: Καρακικές Παναγιώτης, Αρβανιτίδης Άγγελος, Τμήμα: ΣΤ1

Πλατφόρμα χωρίς εκφοβισμό

Στο διαδίκτυο όταν μπαίνω,
και με φοβίζει κάτι,
φωνάζω τους γονείς μου,
και το πετώ στην άκρη.
Στο διαδίκτυο αν κάποιος,
σε κοροϊδεύει, σε βρίσει ή σε φωνάξει,
φώναξε κάποιους μεγαλύτερους,
κι όλα παν' εντάξει.

Στίχοι: Στούκας Χαράλαμπος, Σπανός Παρασκευάς, Τμήμα: Ε1