

2^ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου

Μικροί λογοτέχνες του Σχολείου μας βραβεύονται...

Το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου συμμετείχε στον 4^ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό για παιδιά και εφήβους στην κατηγορία ποίηση των τάξεων Α,Β,Γ Δημοτικού.

Στάλθηκαν 4 ποιήματα μαθητών της Γ τάξης, 2 από το Γ1 και 2 από το Γ2.

Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για το Σχολείο μας, αφού βραβεύτηκαν όλα, κατακτώντας τις 4 από τις 6 θέσεις βραβευθέντων έργων της κατηγορίας τους όπως φαίνεται στην ανακοίνωση της ένωσης Ελλήνων λογοτεχνών.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

[Αποτελέσματα Λογοτεχνικού Διαγωνισμού σχολικού έτους 2016-2017](#)

ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΕΩΝ Α΄- Β΄- Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κριτική Επιτροπή: Φρειδερίκη Τζόκα – Ζήση, Παναγιώτα Μπαλινάκου, Αναστασία Χατζηαλεξίου

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Μια εικόνα χίλιες λέξεις» με το ψευδώνυμο «Παιδί» που ανήκει στην **Εφραίμ Σπυρόπουλο** από το Δημοτικό Σχολείο Αργύρη-Λαιμού, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Δυο μάτια» με το ψευδώνυμο «Κυάνια» που ανήκει στην **Στυλιανή Κελίρη** από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Γλυκιά Πατρίδα» με το ψευδώνυμο «Αμέλεια» που ανήκει στη **Βασιλική Καρκατσέλα** από το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Ο δρόμος για το σχολείο» με το ψευδώνυμο «Άλεξ» που ανήκει στην **Αλεξάνδρα Χριστοφόρου** από το Δημοτικό Σχολείο Καμάρων Λάρνακας.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Η δύναμη της φιλίας» με το ψευδώνυμο «Ερμής» που ανήκει στον **Γιάννη Μόσχοβα** από το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ένα άγνωστο παιδί» με το ψευδώνυμο «Σπαρτιάτης» που ανήκει στον **Κωνσταντίνο Αντωνάκο** από το 3^ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Όταν έχει Πανσέληνο» με το ψευδώνυμο «Αριστοφάνης» που ανήκει στον **Χρήστο Κούκουλη** από το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Λιτόχωρου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ένα ταξίδι» με το ψευδώνυμο «Μάγια» που ανήκει στην **Καλλιόπη Δαβιώτη** από το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Λιτόχωρου.

Τα ποιήματα που στείλαμε:

Ένα ταξίδι

Θέλω να πάω ένα ταξίδι, όχι τόσο για να διασκεδάσω

αλλά για να δω τα αξιοθέατα, να δοκιμάσω καινούριες γεύσεις.

Να μάθω μια καινούρια γλώσσα, να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους.

Αραγε τι ρούχα να φοράνε; Έχουν τις ίδιες συνήθειες με εμάς;

Πώς να είναι τα σπίτια τους, έχουν αυλές, έχουν μπαλκόνια;

Αναρωτιέμαι τι ζώα να υπάρχουν εκεί;

Θα ήθελα ν' ανεβώ σ' έναν ελέφанта, άραγε πόσο ψηλός να είναι;

Τουλάχιστον πέντε μέτρα. Πόσο μεγάλη προβοσκίδα να έχει;

Τι λουλούδια να υπάρχουν εκεί;

Φαντάζομαι να είναι πολύχρωμα με πράσινα φύλλα.

Θα ήθελα να τα γνωρίσω όλα.

Τα πάντα να δω, ν' ακούσω, να μυρίσω και να τα γευτώ!

Θα ήθελα να έρθουν και στη δικιά μας χώρα

για να γνωρίσουν και αυτοί τα δικά μας αξιοθέατα,
τις ομορφιές, τις γεύσεις, τα έθιμα και τον πολιτισμό!

Καλλιόπη Δαβιώτη

Γλυκιά πατρίδα

Ελλάδα μου, πατρίδα μου,
μητέρα των ηρώων,
χώρα του φωτός
και των Ολύμπιων θεών σου.

Γέννησες Μέγα Αλέξανδρο,
Πλάτωνα και Σωκράτη
που έφτασε η χάρη τους
στον κόσμο όλα τα κράτη.

Δίδαξες την Οδύσσεια
μήνυμα της ελπίδας,
μήνυμα υπομονής
και αγάπη της πατρίδας.

Καμιά σαν εσένανε
τόσο γλυκιά πατρίδα.
Ελλάδα μου πανέμορφη
του κόσμου η κοιτίδα!

Βασιλική Καρκατσέλα

Η Δύναμη της Φιλίας

Η φιλία βρίσκεται παντού
και όλους τους ενώνει,
τα πάντα πολεμάει
και την κακία νικάει.

Η μοναξιά και ο εγωισμός
φεύγουν πέρα από τη γη,
ενώ η αγάπη και η συνεργασία
κυριαρχούν στη ψυχή.

Γεμάτοι χαρά
οι κάτοικοι της γης,
ενώνουν τις δυνάμεις τους
και είναι ευτυχείς.

Η φιλία είναι λέξη δυνατή
που φωτίζει την ψυχή,
και είναι το κλειδί
για ειρήνη παντοτινή.

Γιάννης Μόσχοβας

Όταν έχει Πανσέληνο

Σήμερα έχει Πανσέληνο.
Το φεγγάρι το λαμπερό
γέμισε όλο το δωμάτιο φως.

Χαρούμενος είμαι πια
κι ας μου λείπει η μοναξιά.
Μια κιθάρα χαϊδεύω απαλά
και σου χτενίζω τα μαλλιά.
Γράφω μαζί σου τραγούδια μελωδικά
που μας ταξιδεύουν σε μέρη μαγικά.
Με τις νότες αγκαλιά
μαθαίνουμε της μουσικής τα μυστικά.
Σαν παιδιά αγαπάμε αληθινά,
κι όλα είναι δυνατά.

Μόνο που αν το φεγγάρι σβήσει,
το όνειρό μας θα σκορπίσει.

Σήμερα που έχει Πανσέληνο,
κλείσε τα μάτια και νιώσε το φως,
άκου τη μουσική και προχώρα πάντα εμπρός.

Χρήστος Κούκουλης

Πολλά συγχαρητήρια από το σύλλογο διδασκόντων του Σχολείου μας στους μαθητές και της μαθήτριές μας και τις δασκάλες τους:

Βασιλική Καρκατσέλα και Καλλιόπη Δαβιώτη μαθήτριες του Γ1 και τη Δασκάλα τους Φούντου Ευγενία.

Χρήστο Κούκουλη και Γιάννη Μόσχοβα μαθητές του Γ2 και τη Δασκάλα τους Μπελέμη Βασιλική.

<http://ellineslogotexnes.gr/?p=2000>